



Broeder Ben van der Lugt  
navigator van geloof, hoop en liefde  
op de wegen van Gods Rijk  
(17-08-1945 – 09-03-2017)

Wat heeft God ons rijk gezegend met onze *outspoken* en transparante medegelovige Ben van der Lugt!

Ben was een christen idealist met een voornamelijk rationele inslag op basis van een bijbels realisme, gekoppeld aan een hartelijke en soms wel koppige toewijding aan de 'wereldwijde zaak' van Jezus Christus, daarin onophoudelijk gesteund en gecorrigeerd door zijn vrouw Ellie.

Ben wist zich geheel thuis op de *heilshistorische lijn* van Gods handelen in Christus in een gebroken wereld, met de vaste koers op het herstel van alle dingen (Hand 3:21). Echter, die lijn kronkelt als een weg via vele bochten omhoog.



Het kost moeite die te gaan. En om de totale omvang van Christus' liefde te vatten is die weg alleen 'samen met alle heiligen' te volgen (Ef 3:18). Ben was één van die heiligen, die in Gods genade die weg nu tot het eind gelopen heeft. En daarmee een voorganger voor velen werd.

Hij vertelde me ooit onder de indruk te zijn van het lied '*Turn, turn, turn*', van The Seekers. Hij had dat bij Schaeffer in Zwitserland gehoord als vertolking Prediker 3. Het gaat daarin over het opbouwen en afbreken, het zoeken en verliezen. God heeft voor alles tijd en uur ingesteld. Ook voor methode en strategie, inzicht en *worldview*, programma's en seminars, blunders en vergissingen. Het leven hangt kennelijk aaneen van wijziging en verandering, in vele '*turns*'.

De eerste en fundamentele turn voor Ben was de *turn to mission*: hij besloot radicaal zich te geven aan zending en ontwikkelingswerk, nam afscheid van Delft en ging naar Papua.

In het team van de Zending Gereformeerde Kerken, ZGK, opereerde Ben vaak als navigator om ons langs meerdere *turns* te leiden. Als niet-Kampenees verraste hij

met zijn diepgaande bijbelse inzichten en adequate kennis van theologische discussies. Met zijn kritisch-academische studiezin initieerde hij meer dan eens wijziging in beleid door bijdragen uit juist niet-theologische hoek. Zo stimuleerde hij de *turn to context* door introductie van de nieuwste literatuur over culturele antropologie en contextualisatie.

In het opzetten van theologisch onderwijs in Papua en later voor kerkleiders op veel plekken in de wereld propageerde Ben de *turn to education*, met curriculum-ontwikkeling, volwassenenonderwijs en vooral, je raadt het al: didactische analyse.

Hij stond vooraan in de promotie van de *turn to ecumenics*, in de erkenning dat de zendingsfase van de GKV overgegaan was naar oecumenische samenwerking en partnerschap. Hij jongleerde met termen als *capacity building* en *institutional development*. En hamerde op kerkrechtelijke gelijkwaardigheid in asymmetrische relaties. Met gloed en verve, om niet te zeggen: in vuur en vlam, formuleerde en visualiseerde Ben zijn overtuiging op ontelbaar vele printouts en flapovers in het fameuze *Model Oecumenische Samenwerking* (MOS).



In dat spoor ijverde hij voor deelname aan de ICRC, International Conference of Reformed Churches, maar drong ook aan tot haar reformatie ten behoeve van de niet-westerse kerken. Tegelijkertijd zocht en vond hij internationale kerkelijke contacten, ook buiten de kring van zusterkerken en ICRC.

Binnen het kader van de IRTT, Intercultural Reformed Theological Training, was de *turn to Biblical Theology* voor Ben nauwelijks een bocht op Gods wegen. Het bewust leven in de eschatologische fase van de wereldgeschiedenis intensiveerde bij hem het gebed om en de verwachting van Gods Rijk op aarde.

In de oploeiende discussie over intercultureel bijbellezen en postmoderne bijbeluitleg betekende de *turn to hermeneutics* voor Ben vooral het opnieuw verankeren van zijn aloude adagium dat 'lezen kan'. De zoektocht naar wat GóD in de Schrift bedoelt ontwikkelt zich niet als een breuk maar als een spiraal die vroegere inzichten op hoger niveau brengt.

In zijn volgen van Jezus droeg Ben ook het kruis van zijn ziekte. Het was de uiterst grillige kromming in de weg, als een soort *turn to test*. Het lijden bracht volharding in geloof. Het bracht Ben tot herhaald belijden van Gods genade en dankbaarheid voor zijn leven in het kader van zending en oecumene. De hoop op de realisering van Gods heil werd sterker en sterker.

Door zijn overlijden is Ben door God meegenomen in de *turn to glory*, tot luister. Zijn geloof en hoop zijn overgegaan in zien en ervaren. Geborgen in Christus wacht Ben daar op de laatste *turn* in de geschiedenis, de wederkomst van Christus op aarde.

[...] Ik zie hem daar in gesprek met Paulus, vast over de uitleg van Romeinen 1. Hij staat bij een schoolbord met een krijtje in zijn hand, gereed om dan nu eindelijk de definitieve uitleg in schema vast te leggen [...] Dan zegt Paulus: 'Kom Ben, we hebben op je gewacht. We gaan zingen, oefenen voor het grote koor. We hebben jouw stem nodig.

En de tekst, vraag je? Wat anders zal dat zijn dan het lied van de menigte uit alle volken, stammen, naties en talen:

'De redding komt van onze God,  
die op de troon zit  
en van het Lam.' !!

(Opb 7:10)

En Ben zingt mee. Hij doet niets liever. Nu weer vrijuit ademend. Uit volle borst. En luister... , horen we daar niet weer, enthousiast zoals vanouds, de tweede stem?

'Amen,  
lof, majesteit en wijsheid,  
dank en eer en macht  
komen onze God toe,  
tot in eeuwigheid.  
Amen.'

(Opb 7:12)

Wezep, 15-03-2017